

Orde van dienst zondag 10 mei 2020

Vijfde zondag van Pasen

Zondag - De vijfde zondag van Pasen.

We lezen uit Johannes 14: woorden van Jezus die in gesprek is met zijn leerlingen. Ze zitten aan tafel, wat 'het laatste avondmaal' is gaan heten, en er ontvouwt zich een gesprek waarin Jezus vertelt dat hij naar de Vader zal gaan en dat zijn leerlingen hem zullen volgen.

De leerlingen stellen hem vragen: ze begrijpen hem niet, ze kunnen hem niet volgen in wat hij zegt, laat staan in wat hij doet.

In het huis van zijn Vader zijn vele woningen (vers 2); deze zondag kunnen we nog steeds niet naar de kerk komen maar we weten ons verbonden met elkaar, ieder op haar/zijn eigen plek.

Welkom

Bemoediging

Lied 636 : 1, 2

Gebed om ontferming

Glorialied: 636 : 3

Lezing: Johannes 14: 1 - 14

Lied 818 *Niet is het laatste woord gesproken*

Overweging

Meditatieve muziek

Lied 829 *De liefde gaat ons voor*

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied: 655 *Zing voor de Heer een nieuw gezang*

Zending en zegen

🎵 **Amen**